

OMEGNEN

Et besøg i mønsterkolonien „Maglebylund“ ved Dragør

340 københavnske familier bor sundt og billigt på landet her ★
Frivillig arbejdskraft indretter sportsplads til haveforeningens 100 børn

På Amagers højeste punkt — hvilket iøvrigt ikke siger ret meget på denne pandekageflade ø — cirka midtvejs mellem Store Magleby og Dragør har siden sommeren 1947 rejst sig en havekoloni. Det var gårdejer H. E. Svendsen, der som ejer af jorderne i 1946 opnåede St. Magleby kommunes sanktion til udlejning af kolonihaver, og som næste år omsatte tilladelsen i praksis. Det var ikke uden en vis fortrydelse, at man fra de faste beboeres side så udstykningen skride frem. Lignede det nu noget at bruge Amagers bedste og højest beliggende jorder til udlejning til kolonihaver? Og hvad ville det ikke blive for en »Klondyke-koloni«? var, hvad de indfødte i den første tid stadig vendte tilbage til, når de drøftede gdr. Svendsens dispositioner. Det ville aldrig komme til at ligne noget, og hvem i alverden troede, nogen ville leje have her langs en ganske almindelig landevej? I første omgang så det virkelig ud til, at skeptikerne ville få ret, men langsomt kom der skik på kolonien, gndningerne blev overstået, Kolonihaveforbundet i Danmark fik hånd i hanke med udlejningen, og det strømmede så voldsomt til med interesserede, at man meget hurtigt måtte sige stop. Alt var udlejet indtil vestgrænsen mod Slørvej. Fra St. Magleby kommunes side havde man på forhånd taget en række vidtgående bestemmelser med ind i lejebetingelserne. Husenes størrelse og deres placering på arealerne, indhegning o. s. v. skulle foregå efter en ganske bestemt plan, levende hegn skulle danne skel mellem arealerne, og i det hele taget ønskede man, at det netop skulle fremtræde så smukt og stilrent som overhovedet gør. De første 7 magre år er nu forløbet, siden »Maglebylund«, som havekolonien er døbt, blev grundlagt, og selv dens argeste modstander fra starten vil nu blankt indrømme, at smukkere plet end denne koloni har han ingen mulighed for at finde noget steds i Danmark.

Her gøres en virkelig indsats for børnene

En af OMEGNENS medarbejdere aflagde lørdag eftermiddag besøg i kolonien, hvor flagene vajede fra haverne, og hvor børnenes jubel blandede sig med fuglefløjt fra stær og solsort. Det var børnenes dag i »Magleby-

lund«, og den gav sig udslag i muntre konkurrencer, spændende stafetløb, cykleløb og trillebold for de allermindste og en alvorlig fodboldkamp mellem »Maglebylund«s raske drengehold og et hold fra »Postparkens« i Kastруп.

Midt i havekolonien har man indrettet en festplads, eller anlæget, som det skal hedde. Her er rejst en halv snes telte, hvor fodboldspillerne residerer på en herlig grøn plæne. Det er koloniens drenge, der modtager deres gæster i teltene, og fra en miniature-flagstang vajer Dannebrog. Indefra lyder munter tale, og af og til titter et hoved frem fra teltindgangen, man er i lög med frokosten indenfor i tørvejret. Med god appetit forsvinder madpakkens indhold, der skyldes med en forfriskende »Stjernevand«, en gave fra bryggeriet. I anlæget er indrettet sandkasse, gyng, vippe og klatretræ, og rundt om i beplantningerne står bænke, således at mødrene kan følge de mindstes leg i det fri. Bag den store marketenderibygning er på seks grunde indrettet en herlig sportsplads. Alle forældrene har været med i indretningen af pladsen, der er 36x54 meter, og som skal være fristedet for børnene. Indhegningen er i fuld gang, høje jerndragere er rejst, som skal bære et flere meter højt trådnet, således at de tilstødende haver ikke mere skal lide overlast under fodboldkampene. Det er frivillig arbejdskraft, ingen tvangsudskrivning eller pligtarbejde, men af egen lyst går man til arbejdet. Materialerne skaffes en gros til den billigste pris, men alligevel venter man, at sportspladsen kommer til at koste henimod 2500 kr., inden den er helt færdig. Grundene er af gdr. Svendsen stillet gratis til rådighed indtil 1957, efter denne tid skal foreningen svare leje som af 3 almindelige

grunde, hvilket vil sige for hele sportspladsen ca. 240 kr. om året.

Fastboende fra 1. april til 1. oktober

Formand for »Maglebylund«s bestyrelse er rørlægger Hans Schwartz, en stout dansk håndværkertype med begge ben på jorden og gnistrende af lyst til at tage fat for fælles bedste indenfor haveforeningen. Næstformanden er J. O. Brestrup og kasserer spørvejsfunktionær Ivan Hansen.

— Det er en herlig plet, vi har fundet her, siger Hans Schwartz, og vi kommer fantastisk godt ud af det allesammen. Vore medlemmer er jævne almindelige mennesker, som et tværsnit af Danmarks befolkning. Her omgås arbejdsmanden, håndværkeren, funktionæren og den selvstændige forretningsmand hinanden på en aldeles fortrinlig måde. Vi har alle fælles interesser: at nyde sommeren i disse smukke omgivelser på egne nemmærker, og så iøvrigt at gøre det bedst

Fortsættes på bagsiden



SOCIAL-DE

publikum. Selvfølgelig er der en enkelt imellem, som vi må tage i krebsen, men det er undtagelsen, der ikke betyder noget mere. Se hvordan disse ordentlige og pæne mennesker går deres aftenur og nyder livet i de brogede omgivelser, — det er en fornøjelse.

— Er det Bakkens modernisering, der gør det?

— I første række er det folk selv. De gider simpelthen ikke det andet mere, og så er der jo også i dag muligheder for at bruge sine penge på ting til hjemmet, i stedet for at drikke det hele op. Og så er det naturligvis også en årsag, at det er blevet så dyrt at få politiet indblandet i ens færden.

— Vil det sige, at politiet nærmest er arbejdsløs?

— Slet ikke, vi har masser af arbejde, men det ses ikke uden for vore vægge. Husk på, at Bakken er en lille by med 1200 indbyggere, der skal registreres og undersøges, og dertil kommer forskellig andet administrativt arbejde, så vi har nok at bestille. Men jeg er tilfreds med forholdene. Jeg siger det sådan: blot teltholderne må have så meget som muligt at lave, og vi så lidt som muligt,

Et besøg i mønsterkolonien

(Fortsat fra forsiden)

måltige for koloniens mange børn. Her er godt 100 børn i alle aldersklasser, og vi er helt enige om, at børnene skal der gøres en ekstra indsats for. De får nu sportspladsen som tumleområde, og vi har i et af vore medlemmer, hr. Nygård, fundet netop den rette mand, som med lyst og interesse beskæftiger børnene. Han er drengelider i en af Amagers sportsklubber og har netop det rette tag på ungerne. En sund beskæftigelse og børnene skaffer jo også forældrene den fornødne fred og ro til at nyde opholdet sommeren igennem. Fra 1. april til 1. oktober er det tilladt at opholde sig nætterne over herude, og indenfor denne periode er de fleste af medlemmerne også fastboende. Vi har vort eget vandværk over gdr. Svendsens op-pumpningsret, og som det kan ses, trives og gros alt herude. Den fede Amagerjord er nem at behandle, og lys og luft er der ingen mangel på.

150 kr. for et sommerophold

— Hvad koster en have?

— 200 kr. ved underskrift på lejekontrakt og derpå en årlig leje, der med afgifter.

udstykket på 800 kvadratalen hidtil, men den nyeste udstykning, vi netop er begyndt på vest for Slørvej, er på 1000 kvadratalen. I alt er her ca. 340 haver, og henved 315 er udlejet. Vort lejemaal er gældende indtil 1967, men vi er så optimistiske at tro på en forlængelse. Arealerne er jo beliggende i yderzonen og altså ikke byggemodne før efter 1967, hvor vel ingen regner med, at alle zone III-arealer straks frigives til bebyggelse. Vi synes selv, vi er nået langt i løbet af de få år. Vi har rutebil lige foran hovedindgangen, kun en lille kilometer til den smukke by Dragør med sine morsomme, krogede gader, sin friske badestrand, dejlige havn, hvor man aldrig bliver træt af at komme, eller vi kan tage en tur til den gamle »Hollænderby« med kirke, museum og kro. Jo vist, vi er på landet, dog kun et »stenkast« fra storbyen, slutter Hans Schwartz.

Vi står et øjeblik og tager et sidste vuc over dette fristed for storbyens befolkning, der, som Hans Schwartz har sagt, ligger så nær og dog så langt borte fra dagens tummel og støj, at der virkelig kan blive tale om rekreation. Mod den lyse aftenhimmel knejser St. Magleby kirkespir i vest, og mod øst rejser Dragør kirke sit tårn, mod syd skimtes et par gamle Amagergårde og en lille træbevoksning bag kål- og kartoffelmarker, og mod nord brummer over markerne en stor flyvemaskine, der netop er startet fra luft-havnen, mod et eller andet fjært mål. Jo vist